

JESUS, MARIA, JOSEPH.



Gid voor de rust der ziel

VAN

CATHARINA CORDIER,

HEUSVROUW VAN

PETRUS RIÉ,

*Geboren te Everbeke den 5 Aug. 1817 en aldaer
overleden den 9 October 1862.*

voorzien van de HH. Sakramenten onzer
Moeder de H. Kerk.

Ik heb smert en droefheid onderstaen, en heb
den naem des Heeren aengeroepen. Ps. 111.

Gy weent omdat ik de aerde verlaten heb en
ik heb medelyden met uw ballingschap, waer
zoo vele gevaren u omringen. H. HUB.

Maria is ons leven in dit ballingschap, en eene
moeder vol van zoetnêrdigheid in de uer der
doed, met deze voor ons zacht en gelukkig te
maken. H. ALPH. DE LIC.

Al wie zich tot den dienst van Maria toewydt,
zal in het boek des levens aengeteekend worden.

H. BONAV.

Ik vraag u maer deze eenige zaak dat gy my
gedachtig zyt in uwe gebeden. COXV. S. AUG.

Jesus, Maria, Joseph, dat myne ziel met u in
vrede ruste. (100 dagen afaect.)

R. I. P.

Gent, drukkery van J. en H. vander Schelden