

Het is een zalig gedacht voor de overledenen te  
bidden.

(Mach.)



*BID VOOR DE ZIEL*

VAN MEVROUW

**PRUDENCE CORDIER**

ECHTGENOTE VAN D'HEER

**Dominicus Matthys**

geboren te Ghoy en overleden te Everbeke den  
15 Mei 1896, in den ouderdom van 56 jaren.



Zij was eene goede, zachtaardige en vreedzame  
vrouw, wederhouden in hare woorden, recht in  
haren handel. Ietereen beminde haar en hare  
gedachtenis zal in zegening blijven bij allen die  
haar gekend hebben.

(Job I.)

Zij was eene brave echtgenote, eene goede  
moeder, zorgde vooral voor de opvoeding harer  
kinderen en heeft haar brood in ledigheid niet  
geeten.

—Prov—

Weest altijd bereid want de zoon des menschen  
zal komen op de uur wanneer gij het minste denkt.

—St Matth.—

Lieve echtgenoot en mijne teerbemindende kinde-  
ren, ik sterf maar mijne liefde voor u sterft niet,  
ik zal u in den hemel beminnen gelijk ik u op  
aarde bemind heb; ik laat u in de vrees des Heeren,  
volhied in dezelve. Bemind de deugd opdat de God  
van vrede met u weze.

*Zoete Herten van Jesus en Maria weest mijn  
toevlucht.*

(300 d. afl.)

*Mijn Jesus barmhertigheid.*

(100 d. afl.)

R.

I.

P.

Geerardsbergen. G. Broekaert Vanden Bossche.