

Wij hebben haar bemind gedurende haar leven; vergeten wij haar niet totdat wij door onze gebeden haar het huis des Heeren binnengebracht hebben. H. Ambros.



Bid voor de ziel van
VIRGINIA CORNELIS,
echtgenootte van
Camillus Verwee,
geboren te Heurne den 3 Augusti 1833
en godvruchtig overleden te Audenaarde
den 17 April 1897,
voorzien van de Heilige Sakramenten.

Zij was eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God en week af van het kwaad. Job II, 3.

Zij bewaakte zorgvuldig de wegen van haar huis en at haar brood in ledigheid niet; met moed en sterkte betrachtte zij het geluk van haar huisgezin. Voorzichtig als zij was, handelde zij met wijsheid en goedaardigheid.... Daarom is hare gedachtenis in zegening.

II, Mach. I, Sap.

Zij zag het einde haars levens naderen met eene overgeving en eene kalmte, die voor de stervenden de grootste der gratiën en voor de overlevenden de zoetste aller vertroosting is. Mijne Kinderen, eert uwen vader uit geheel uw hert, en vergeet de zuchten uwer Moeder niet. Weest gedachtig dat gij hun het leven verschuldigd zijt, en doet alles voor hen gelijk zij ook alles voor u gedaan hebben.

Eccli. VII, 29, 31.

Bemide Echtgenoot en Kinderen, onze scheiding zal niet eeuwig duren; ik bid voor U, en indien gij mij bemind hebt, toont het met voor mij te bidden.

Mijn Jesus, barmhertigheid. 100 dag. afl.