

Gelukkig en wys is de mensch die in zyn leven  
is gelyk hy wenscht gevonden te worden in het  
magyner dood. (Nav. van Christus)



*Bid voor de Ziel*

*van Mevrouw*

**ROSALIA COSYNS,**

*weduwe van mijnheer*

**JOSEPH DONCKERWOLKE**

*geboren te Nederbrakel*

*den 8 September 1802 en overleden te*

*Everbeke den 24 Juni 1883.*

*Voorzien van de HH. Sacramenten.*

Zy was vol van geloof, eenvoudig, rechtzinnig,  
godvrezend en verwyderd van het kwaad, daar-  
om is zy in vrede gestorven. (Tob. 1.)

Bedroeven wy ons niet gelyk jegene die geene  
hoop hebben. De wereld is een ballingschap, het  
leven eenen doorgang, de Hemel ons vaderland.

Yaarwel gy allen die my bemindet, het eenige  
dat ik van u verzoek, is my willen gedachtig te  
zyn in uwe gebeden. (H. Aug.)

Genadige Jesus geef haar de eenwige rust.  
(7 Jaren 7 maal 100 dagen).

Minzaam hert van Maria wees mynen toevlucht  
(300 dagen aft.)

R. I. P.

*Drukk. — Van Nieuwenhove — Geeraardsb.*