

Die het kleed draagt van Maria, is zeker zijnen naam te vinden op het boek des levens. H. Bonav.

BID VOOR  DE ZIEL

van zaliger

**STEPHANIE COSYNS**

*Lid des congregatie van O. L. Vrouw*

Geboren te Nederbrakel den  
30 October 1873 en aldaar overleden  
den 25 September 1893.

*Verstevigt door de HH. Sakramenten.*

O mijn God, ik heb geen pijn in mijn lichaam geleden, maar ik heb alles met wreemde des aerten verdragen, mit liefde tot U. Nach. II.

Mijn leven was als een bloem die, pas ontleken, reeds geplukt wordt. — Als een rook die opstijgt en verdwijnt; doch, terwijl gij bittere tranen over mij stort, ben ik in de uiterste vreugd.

Job. XIV. H. Rosa.

Wat den onderdom eerbiedwaardig maakt is niet de lengte van dagen of het getal der jaren; maar der jongelieden wijfheid telt voor grijze haaren en een bekkeloos leven is een ware onderdom.

Ps. 3. 9.

Geliefde Ouder, als ik u nog éne gunst mag verzoeken, zogen die den Heer met mij, want Hij niet wacht tot den avond, om éene arme bloem te plukken, die, ondanks al uw zorgen, van Hem verwijderd moet verdorren en verslensen.

H. Rosa.

Zoot Hert van Maria

die onschuld.

(300) dag. 18

Zoot Heer van Jesus we

(300) dag. 18

R.

P.