

Vader en Moeder hebben ons verlaten maar God heeft ons tot zijne kinderen aangenomen. Ps. XLVI. 10

BID VOOR  DE ZIEL

VAN

**CHARLES-LOUIS COUTUER**

weduwnaar in eerste huwelijk van

**ROSALIA D'HAESE**

en in tweede huwelijk van

**MARIA-THERESIA VAN WYMEERSCH**

Geboren te Nederbrakel, den 3 April 1825.

en aldaar overleden den 23 September 1890

Voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Hij was een man zonder geveinsdheid, recht in zijnen handel, vluchtende het kwaad (Job 1); en daarom was hij bemind van God en van de menschen. Eocl. XLV

Na geleefd te hebben in de vrees des Heeren is hij in vrede gestorven. Job XIV. 4

Lieve kinderen, dat de rust waar ik ben ingetreden de droefheid verzachtte welke gij bij mijn afsterven gevoeld hebt. Eocl. XXXVIII.

Gij weet hoe ik onder u geleefd heb; al wat nuttig was heb ik u geleerd (Act XX): doet nu volgens het geen gij van mij ontvangen, gehoord en gezien hebt; dat de broederlijke liefde onder u heersche, (Rom XII) en de God van vrede zal met u zijn. Phil IV. 9

Zeel Hert van Maria, wees mijn toevlucht.

(300 dagen a.c.)

R. I. P.

Nederbrakel A. De Frense-Van Pevensge, Boekdr.