

Gedenkt uwe oversten, die u het woord Gods verkondigd hebben; hunnen dood beschouwende, volgt hun geloof na. Hebr. XIII. 7.

BID VOOR  DE ZIEL

van den Eerwaarden Heer

PETRUS-JOANNES DE BECK

KUSTEND PASTOOR

<i>Geboren te Opbrakel den 6 April</i>	1815
<i>Priester gewijd te Gent den 10 Juni</i>	1843
<i>Onderpastoor te Doel den 5 Juli</i>	1843
<i>Onderpastoor te Drudenlaeuw den 15 December 1851</i>	
<i>Pastoor te Smeerkebbe-Vloes zegem den 9 April 1861</i>	
<i>Pastoor te Ste-Maria-Audenkove den 18 December</i>	1870
<i>Pastoor te Neder-Ecname den 12 Augusti</i>	1872
<i>Ontslaggever om ziekelijkheid den 29 September 1885</i>	
<i>Overleden in zijne geboorteplaats den 30 September</i>	1888

De Heer verkoos hem, om het priesterlijk ambt te bekleden, den lof des Heeren te zingen, en zijne glorie te verkondigen. Mach.

Hij arbeidde als een goed krijgsknecht van Christus (2 Tim. 3.) en allen is hij alles geworden, opdat hij allen mocht zalig maken. I. Cor. 9.

Hij heeft zijne hand voor den behoeftige geopend en ze altijd den armen toegereikt. Prov. 31.

Omdat hij God aangenaam was, moest hij de beproeving ondergaan (Job. 12.) hij heeft groote pijn geleden in zijn lichaam; maar hij heeft ze met vreugde des harten verdragen om Gods wille. 2 Mach. VI.

Broeders oefent altijd wat gij van mij geleerd en gehoord, en aan mij gezien hebt, en de God van vrede zal met u zijn. Philip. IV.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. De Frene.