

HEER, UW WIL GESCHIEDE!



Godvruchtige gedenkenis

van Mijnheer

Louis Joseph Marie De Boek,

GENEESHEER,

geboren te Saffelaers den 1. Oktober 1894,
en overleden te Bevere (Oudenaarde),
den 30 Maart 1894,
voorzien van de HH. Sakramenten
der stervenden.

De wetenschap van den geneesheer zal hem
in eer verheffen, en vóór de grooten zal hij
geprezen worden. Eccl. XXXVIII, 3.

Hij is voor den armen een toevlucht gewor-
den, een helper in tijd van nood, in verdruk-
king. Ps. IX, 16.

God mengelt het geluk dezer aarde met
bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden
zoeken, waarvan de zoetheid niet bedriegelijk
is. H. Aug.

Zusters, Broeders en Vrienden, ik ga u voor
naar het toekomstige leven. Herinnert u mijner
in uwe gebeden.

Zoet, o Broeder, zal aan ons hert uw gehou-
gen zijn. Eccl. XLIX, 2.

Jesus, Maria, Joseph, ik offer U mijn hert en
mijne ziel.

Jesus, Maria, Joseph, staant mij bij!

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U in
vrede ruste.

MIJN JESUS BERMHERTIGHEID!

H.

J.

P.