

Denkt op mijn oordeel (of lot) : want zoo zal ook het
uwe komen. Gisteren voor mij, en heden voor u.

Ecccl. C. 38 V. 23.



Bidt voor de Ziel

VAN

CYRIACUS JUSTINUS

DE BREEME,

ZOON VAN

Romanus en van Marie Theresia Piëns.

geboren te Strijpen den 15 April 1854

en aldaar overleden den 7 Juli 1874.

versterkt door de HH. Sacramenten.

Waarom is mijne ziekte zonder hulp geweest ! Omdat
Gij, o Heer, gehandeld hebt volgens uwen wil.

Ik bloeide in 't midden mijner dagen
Als 't droeve doodsuur klonk voor mij.
Komt vrienden, komt mijn stof eens vragen :
Hoe snel vliegt jeugd en vreugd voorbij !
Welhaast moet g'ook ten grave dalen ;
Zeg dus vaarwel aan d'ijdlie vreugd.
O wilt gij treëu in d'Hemelzalen !
Haat dan de zonde, en mint de deugd.
Mijn scheiding moet gij niet beweenen ;
Mijn erdeel is de goede God.
Al aardsche pijn, is thans verdwenen ;
Hoe schoon en zoet is nu mijn lot !

Het eenigste wat ik u verzoek is mij te willen indach-
tig zijn in uwe gebeden. H. AUGUST.

Ach ! dat **Cyriacus Justinus**, door de ver-
diensten van Jesus Christus , wiens H. Bloed
genade roept, in vrede ruste. Amen.

R. I. P.

SOTTEGEM, L. VEREMAN.