

De rechtveerdigen zullen eeuwig leven en  
hunne belooning is bij den Heer. Wijsb. V.

†

*Zalige Gedachtenis*

van Vrouw

**AMELIA DEBRUIRE,**

Weduwe van Mijnheer

**Karel Maligo,**

Geboren te Oudenaarde den 17 October 1802,  
en aldaar overleden den 6 Februari 1887,  
voorzien van de

HH. Sacramenten der stervenden.

Zij leefde in de vrees des Heeren en stierf in  
vrede in een gelukkigen ouderdom.

Tob. XIV. — Schepp. XXV.

Onze roem is deze: de getuigenis van ons ge-  
weten dat wij in deze wereld in de eenvoudig-  
heid des herten en in oprechtheid voor God ge-  
loefd hebben. II Cor. XII.

Denken wij aan Dengene tot wien zij is heen-  
gegaan, en wenschen wij haar geluk omdat zij  
het einde van haren levensloop bereikt heeft  
voorafgaan door de deugden welke zij geoe-  
fend heeft. H. Ambr.

Al wie dikwijls den Naam van Maria aan-  
roept, zal niet vreezen in het uur der dood.

H. Bern.

Gij allen die mij duurbaar zijt, weent niet  
over mijne dood: ik verwacht u in het huis van  
onzen hemelschen Vader; eens zullen wij er  
vereenigd wezen om een geluk zonder einde te  
genieten. H. Ephrem.

Genadige Heer Jesus, geef haar in uwe goed-  
heid de eeuwige rust. (7 jar. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Oudenaarde dr. van A. Vandendriessche.