

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden zouden onbonden worden.

Mach.



Bid voor de ziel van

MIJNHEER

EDUARD DE CLERCQ,

geboren te Sulsique den 6 April 1816
en overleden te Audenaarde
den 31 November 1898,
versterkt door de HH. Sakramenten
der stervenden.

Jubilaris van de Confrerie van O. L. Vrouw van Halle, lid van verschillende andere Broederschappen.

God had hem een goed en deugdzaam hart gegeven... Zijn geloof was levendig: hij was onberispelijk in zijn gedrag, en daarom was hij van God en de menschen bemind.

H. Ephrem.

Tot het einde toe heeft hij met engelachtige verduldigheid zijne smartvolle ziekte verdragen; hij bleef standvastig in de vrees des Heeren.

EccI. — Tob.

Zalig is de mensch die de kwellingen met geduld verdraagt, want na de beproeving zal hij de kroon des levens ontvangen, welke God beloofd heeft aan degenen die Hem beminnen.

Jac. I.

Al wie tot hem naderde was getroffen door zijne overgrootte zachtmoedigheid en zijne volkomene onderwerping aan den wil van God.

Gelukkig zijn zij, ó Maria, die met liefde uwen heiligen naam aanroepen: in de uur hunner dood zullen zij niet vreezen.

H. Bonav.

Mijn Jesus, barmhertigheid! 100 dag. aft.