

Zalig de vredzamen, zalig zij die zuiver van hart
Zij want zij zullen God zien!



BIDT VOOR DE ZIEL

van Huisvrouw

Josephina, Victoria, Maria

DE GRAEVE,

Huisvrouw van Mijnheer

Victor, Honoré, Joseph

VAN DE WALLE,

overleden te Audenaarde, den 24 Juni 1875,
oud 25 jaar en 8 maanden.

Zij was eenvoudig, rechtvaardig en vriende den Heer
Zij werd door iedereen bewind en geerbiedigd. . . Goede
eerbigenote, was zij de vrouw van baare man.

Job I, Jud. VIII, 8, I Cor. XI, 7.

Zij sliegt ons als een bloem pas ontloken en zeed
afgerukt. Job XIV, 2.

Hoe kort zijn de dagen der menschen! De bedri-
ten van God zijn onvergondelyk. Job XIV.

Onder baare reine ziel God-aangenam' was, heeft Hy
zich gehaast baar uit het midden der bosbeden weg
te halen. Wijah. IV, 14.

Als wij baar heilig en godvruchtig leven berdeken
bare goedheid, bare bewinnelykheid, is het dan niet
natuurlyk dat wij baar beweenen, die ons zo ras en
zoo onverwacht ontroonnen is? H. Aug.

Allerlaefste eerbigenot, teerbeminde onders, gij alle
mijne vrienden, vergeet my niet en bidt voor mij.

Maria, mijne goede Moeder, gij de trost en de bulp der
Mevrouwen, wees my genadig en bedien de kinderkes die
ik op deze wereld achterlaat. H. Alph. v. Lig.

Zachte harten van Jezus en Maria, wees mijne toelucht.
300 dagen afstaat, terpas aan de gelovige zielen.