

Hebt medelyden met my, gy ten minsten myne vrienden, want de hand des Heeren heeft my geraakt.
Jes 19.

†

Biddt voor de ziel van

MYNHEER

FREDERIC DE GRAEVE,

*geboren en overleden te Audenaerde den 10 Maert 1860, in den ouderdom van 53 jaren en 7 maanden;
Lid der Broederschappen van den
H. Rozenkrans, H. Kruis en de H. Dryvuuldigheid.*



Wierom heeft de dood my zoo haestig overvallen?... het was alzoo Gode wil, den naem des Heeren zy er over gebenedyd; de dood spaert niemand en alle menschelyke magt is tegen haer vruchteloos. Prov. Vreest het vonnis der dood niet... niet zal u overkomen dan hetgeen den Heer behaegt. Eccl. 14.

Gelukkig is den mensch die harde beproevingen lydt, levende korten tyd, wordt vervolgt met vele ellenden, hy vergaet gelyk eene bloem die uitkomt en verslenst, en vlied weg als eene schaduwe. Gy zyt nu alle bedroefd, doch ik zal u eens wederzien. JOAN. 16, 22. Gedenkt niet ó Heer! de misdaden myner jongheid noch myner onwetendheden. Ps. 24.

O mynen Jesus, geeft genade. (100 dagen afflaet toevoegelyken de zielen des vagevuers. Pius.)

R. I. P.

Audenaerde, D. Bevernaege, Grootte Merkt N^o 74.