

Gelyk het den Heer belijft heeft, zoo is my geschied.



BIDT VOOR DE ZIEL

van myn heer

FRANCISCUS MODESTUS DE GRAEVE,

geboren te Audenaerde en overleden te Brussel
den 29 Februarij 1860, in den ouderdom van
29 jaren, 10 maanden en 2 dagen.

Sta jongheid aan myn nederig graf,
Neem staatelyk wat myn deksel af;
Haest zult gy zyn 't geen gy my ziet...
Gy die dit leest vergeet my niet.

Myn leven is afgesneden als den draed van eenen
wever: wanneer ik nog maer begon te leven heeft
den Heer my weggenomen. **Hac. 35.**

Niets is zoo zeker dan de dood. In dezen oog-
blik, weet gy wat gy zyt, doch wat gy morgen we-
zen zult is u onbekend. **H. Aug.**

Jesus, Maria, Joseph, staet my by in myne
laetste uer. (100 dagen sffact toepasselyk aan de
zielen in het vagevuur. **Pavs VII.**)

R. I. P.

Audenaerde, D. Bevernarge, Grootte Merkt No 74.