

Hebt medelijden met mij, gij ten minsten
die mijne vrienden zijt. Job. 19. 8. 21.



BID VOOR DE RUST DER ZIEL

van Jufvrouw

ROSALIA DE GEETER,

huisvrouw van den Heer

CAROLUS-LUDOVICUS DE GEETER,

Geboren te Nederbrakel
en aldaar overleden den 1 April 1892
in den ouderdom van 75 jaren.

Voorzien van de III. Sakramenten.

—*—

Zij was eene eenvoudige, rechtveerdige en
godvreezende vrouw. Job. C. 1.

Haar lijden heeft zij met veel verdueligheid
verdregen, indachtig zijnde het woord van den
Apostel: den Heer beproefd dien hij lief heeft.
H. Math. xv.

Troosten wij ons dan, het is geene dood voor
deze die in den Heer Jesus-Christus sterven,
het is een slaap. S. Ephrem.

Barmhertige Jesus, geef haar de eeuwige
rust. (7 jaren en 7 maal 40 dagen afaat).

R. I. P.

Ronsse, drukk. Vandendaele.