

D.

O.

M.

Zalig is hij, die altijd de uur zijner dood voor
oogen heeft, en die zich alle dagen bereidt om te
sterven. *Nav. Ch. I, XXI.*



BIDT VOOR DE ZIELRUST

van *zufvrouw*

COLETA DE GEETER,

weduwe van d'heer

Petrus-Dominicus Casires.

*geboren te Nederbraket en aldaar overleden
den 31 Januari 1809,
in den ouderdom van 66 jaren.*

Gelukkig is de mensch die den Heer vreest en
eene vurige begeerte heeft om zijne geboden te
volbrengen. *Pt. III.*

Gefenk, o Heer, dat zij, voor uwe oogen ge-
trouwelijk en met een oprecht hart heeft omge-
gaan en gedaan heeft, dat u aangenaam was. *Isaï 58.*

Bemind elkander met eene broederlijke liefde
en weest mij altijd indachtig in uwe gebeden. *Rom. 15.*

Hert van Jesus, zij overal bemind. [100 dag.
af. Pius IX.]

Zoet hert van Maria, wees mijnen toevlugt.
[300 d. *afstaat.*]

R.

I.

P.

Geerardsbergen, PAUL QUINTIN, Nieuwsta.