

Beroem u niet over den dag van morgen,
het is u immers onbekend wat hij u zal bren-
gen. Prov. XXVII, 1.



Bid voor de ziel

van

MATHILDE DE COSTER,

echtgenoot van

AUGUSTUS LOQUET,

geboren te Bevere den 17 December 1840,
en er overleden den 8 December 1893.

Zij was ongeveinsd, recht van hart, vreesde
God en vluchtte het kwaad. Job.

Heer, de dagen van den mensch zijn kort ;
het getal zijner maanden is in uwe handen ;
gij hebt zijn leven palen gesteld die hij niet
kan overschrijden. Job. XVII, 1, 3.

Mijn teerbemide Echtgenoot, ik sterf, doch
mijne liefde voor u sterft niet ; gij zijt oogge-
tuige geweest van mijne zorgen ; gij waart het
eeng voorwerp mijner bekommernissen ; daar-
om vergeet mij niet in uwe gebeden... Dient
den Heer in waarheid. Onderhoud zorgvuldig-
lijk de wet en den raad der wijsheid en zij
zullen het leven uwer ziel zijn.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen adf.

R.

I.

P.