

De ouderdom is eene eerekroon, als hij op de wegen  
der rechtvaardigheid gevonden wordt. Prov.

BID VOOR  DE ZIEL

VAN

**AMELIE DE COUVREUR**

WEDUWE VAN

**FREDERICUS VAN NIEUWENHOVE**

geboren te Nederbrakel den

29 October 1805 en

aldaar overleden den 11 Januari 1892

Voorzien van de HH. Sakramenten.

De dood der rechtvaardigen is het einde der ellenden  
en den ingang der zaligheid. E. Ant.

Zalig is de mensch die beproeving lijdt, want tot  
vergelding zijner kwellingen, sal hij de kroon des  
levens ontvangen welke de Heer belooft heeft aan  
degenen die Hem lief hebben. H. Jac.

Gij weet mijne kinderen hoe ik mij  
gedragen heb, al den tijd dat ik met u  
geweest ben: de ondeugendheid heb ik  
altijd gehaat en den weg des Heeren  
bemind, God dienende in alle ootmoedigheid.  
Bewaart mijne vermaningen en mijne voorbeelden  
als een verborgen schat dien ik u achterlaat;  
bemint ze als de perel uwer oogen, en print ze  
diep in de tafel uwer harten. E. Paul.

Minnelijke Herten van Jesus en Maria, weest  
mijn toevlucht. (300 dag. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, A. De Frese-Van Pevensage.