

Zalig zyn zy die zuiver van hert zyn, want zy  
zullen God zien. Math. v. 8.



**GODVRUCHTIGE  
GEDAGTENEN**

van

**COLETA DE COUVREUR,**

Geboren te Nederbrakel  
en aldaer overleden den 14 February 1866,  
in den ouderdom van 17 jaren.

Van jongs af heeft zy altyd God gevreesd en zyne  
geboden onderhouden; zy bedroefde zich niet noch  
knorde tegen Hem, omdat Hy haer kastydde; maer  
zy bleef onberoelyk in de vrees des Heeren, Hem  
dankende al de dagen van haer leven.

Job xi, 15, 14.

Zy was God aengenaem; daerom heeft Hy haer  
haestiglyk weggenomen, opdat de hoosheid haer ver-  
stand niet zoude verkeeren en de arglistigheid hare  
ziel niet zoude bedriegen. Dus volmaekt geworden  
zynde in weinig tyds, heeft zy vele jaren geleefd.

Sap. iv, ii, 15.

Ik was een kind van Maria, ik ben wedergekeerd  
tot myne moeder.

H. Bern.

Troost u met my, lieve broeder en zuster, onze  
scheiding zal niet lang duren; wy zullen elk anderen  
wederzien in den Hemel.

H. Aloysius.

Jesus, Maria, Joseph, dat zyne ziel met u in vrede  
ruste.  
(100 dagen afaet.)

**R. I. P.**

Geerardsbergen. -- Drukk. van Oct. Stoequart.