



BID VOOR DE ZIEL

van

FREDERIK DEDECKER,

weduwaar van

MARIA-LUDOVICA DE BAILLIE,

geboren te Oost-Nieuwkerke den 22 Augusti 1842

en overleden te Yper den 29 April 1898

R. I. P

De pijnen der dood hebben mij omringd en hare strikken zijn voor mij gelegd geweest: in mijne droefheid zal ik den Heer aanroepen en mijne stem tot mijnen God verheven (Ps. 17, 6-7) *Ik zeide: Heer het leven van den mensch is kort... Gij hebt er palen aangesteld die wij niet kan overschrijden (Jop. 14. 3) Ik voel reeds mijn adem verflauwen, mijne dagen gaan eindigen en er blijft mij niets meer over dan het graf, (Job. 17. 1.) Heer wees uwe goedertierenheid en uwe barmertigheid, die Gij ten allen tijde getoond hebt, indachtig. (Ps. 24. 6 7)*

Wie zal den Heer durven vragen: Waarom handelt Gij alzoo?... Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het gebeurd: dat zijn naam zij gebenedijd. (Job. 1. 9)

Beminte kinderen doet nu uw best om zoo te leven dat gij in het uur des doods eerder moget blijde zijn dan bevreesd (Nov. Chr. I. 23.) Volherdt in de vrees Gods en bemint elkander (H. Freg.) en weest vader in uwe gebeden gedachtig. (H. Aug.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid

(300 d. afl.)

Mijn Jezus barmertigheid

(100 d. afl.)