



## BID VOOR DE ZIEL

van den Z. E. H.

### AUGUST THEODOOR DE DRIJVER

geboren te Gent den 28 Oktober	1824
Priester gewijd den 17 Juni	1848
Onderpastoor te Puersele den 29 Juni	1848
Onderpastoor te Crayshantem den 26 Oktober	1851
Onderpastoor te Tensche den 18 Maart	1853
Pastoor te Melle den 30 September	1867
Pastoor van S. Nikolaas, Gent 24 Mei	1869
Eere Kanunnik van S. Baafs 10 Mei	1890
godvruchtig in den Heerontslapen te Gent den 31 Juli 1899	
versterkt door de laatste H. H. Sakramenten.	

Die er velen zullen onderwezen hebben in de wegen der gerechtigheid, zullen blinken gelijk de sterren, gedurende de gansche eeuwigheid. De priester vernemenigendigd zoo dikwijls zijne kroon, als hij zielen voor God gewonnen heeft. Dan. 12 d. 3reg

Zijne dood, welke kalin was gelijk zijn leven, liet in onze herten eene diepe vrede. Wij hebben u gezmeekt, o Heer, zijne dagen te verleygen; maar Gij hebt hem een glorieijk en eeuwig leven vergund; dat nu H. wil geschiede. 1. Apst. 13

Can hem mag men met recht toepassen het woord van den Psalmist: Heer de schoonheid van uw huis heb ik bemind. Hij reikte edelmoedig zijne hand den armen toe, wetende dat de hand van den behoeftigen de hand van Christus is. Prov. 11 d. 17

Ommetbare Familie, ik vraag u niet zoo zeer we tranen en klachten, dan uwe gebeden. En gij, mijne Broeders, in het Priesteraand, helpt mij door uwe gebeden bij God. 1. Apst. 12 d. 15

Zoet Heer van Jezo, maak dat ik u allid meer en meer beminne! Zoet Heer van Maria, wees mijn heil!

600 dagen zalst wat de werkdagen

• R • I • P •