

Hoe zoet is het te sterren, na eene standvastige
godsvrucht gehad te hebben tot het Hert van Dungenne,
die ons moet sordeelen. Gel. Mar. Alac.



BID VOOR DE ZIEL

VAN DEN EERWEERDEN HEER

Cornelius-Joannes De Jongh

Geboren te Dendermonde op 19 September 1837
Priester gewijd te Gent. 20 December 1862
Onderpastoor te Melsele (Waas) 31 October 1863
Onderpastoor te St-Nicolaas(Waas) 25 October 1875
Pastoor te Opbrakel. 27 November 1882
Aldaar godvruchtig overleden op 18 Februari 1893

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Ik heb, o Heer, den luister van uw huis bemind en
de plaats waar uwe glorie heerscht.

Ps. 25. 8.

Hij heeft moedig zijn lijden verdragen, overtuigd
dat de Heer deze kastijdt, dien Hij bemint.

Heb. 12. 6.

Gedenkt dezen, die U het woord Gods hebben ver-
kondigd... en staat ze bij door uwe gebeden.

Heb. 13. 7.

De godsvrucht tot Maria is een kostbaar pand van
zaligheid, dat God schenkt aan degenen, die Hij voor-
bereidt tot de glorie des Hemels.

H. Joann. Damasc.

Minnelijk Hert van Maria, wees mijne zaligheid
(300 dag. añ).

H. Joseph, minnaar van het H. Hert van Jesus,
Bid voor ons. (100 dag. añ)

R.

I.

P. X

Nederbrakel, A. De Frene-Van Pevenaeghe.