

De lippen des Priesters zullen de bewegters der wetenschap  
zyn, en 't is uit zynen mond dat men de wet zal leeren kennen.  
Malach. kap. II, v. VII.



### BID VOOR DE ZIEL VAN

Wijlen den Eerworenen Heer

# PIETER DE LANGE,

Geboren te Huysse den 13 September 1782,  
Onderpastoor te Synghem den 17 Aug. 1814,  
Proost te Puyvelde den 24 January 1818,  
Pastoor te Lebbeke den 25 April 1842,  
Pastoor-Deken te Audenaerde 21 Dec. 1843,  
Overleden in deze stad den 11 Miert 1859.



Laet ons, myne Broeders, in alle gelegenheid toonen dat wy de  
getrouwde bedieners van God zyn, en ons achtigswaardig maken  
door *onze* grote verduldighed in de kwellingen, door de zuiver-  
heid van onse zeden, de grondige kennis der heilige schriften, en  
de ongeschondenheit van het evangelisch woord dat wy verkondigen.  
Nech de eer noch de versmaiding, noch de goedt noch de  
slechte faem, moeten ons doen afwyken van dese godragslyn, die  
onsa roep ons voorschryft.

Wat u betreft, myne schapen, dat uw geloof zich steune, niet op  
de wijsheid der menschen, maar op de onveranderlykheit van het  
goddelijk woord: 't is ten dezen einde dat ik, u sprekende en  
predikende, niet de overtuigende redevoeringen der menschelyke  
wijsprekendheit gesucht heb, maar aen gehouden heb om u den  
geest en de kracht van God te tonen. — H. Paulus tot de Corinia:  
brief II, kap. VI, vers. IV, VI, VII en VIII, en brief I, kap. II,  
vers. IV en V.

Jesus, Maria, Joseph, ik goef u myn hert en myn ziel.

R. I. P.

---

Audenaerde, Ch. De Vos, Hoogstraet.