

De Heer had ze ons gegeven. De Heer heeft ze ons
ontnomen. Het is geschied volgens zijn welbehagen.
De naam des Heeren zij gebenedijd. Job, I, 21.

J. M. † J. F.

ZALIGE GEDACHTENIS

VAN

ZUSTER ADELARDA,

(Jufvrouw Elodie De Larne)

Geboren te Haysse, op 11 Januari.	1861
In het klooster getreden der Zusters Hospita- lieren van den H. Franciscus, te Opbrakel, den 12 Juli.	1880
Gekleed den 12 October.	1880
Geprofest den 18 October	1881
Aldaar zachtjes in den Heer ontslapen den 17 December.	1880

Die uit liefde tot Mij en om Mij volmaakter te
dienen, zijnen vader en zijne moeder zal verlaten
hebben, zal Ik honderdvoud vergelden, en hem het
eeuwig leven tot erfenis schenken.

Matth. XIX, 29.

Wat is er edeler dan het verstand te geleiden en
het hert te vormen van de jeugd. H. Joann. Chr.

Gedenkt dat de tijd van werken en lijden kort is
en welhaast verdwijnt: doch de rust en het geluk,
die ons daarover zijn voorbereid, zullen eeuwig
duren. H. Clara.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
300 dagen afl.

Mijn Jezus, barmhertigheid.
100 dagen afl.

R. I. P.

Sottegem, L. Vekeman.