

De Heer heeft ze ons gegeven, de Heer heeft ze
ons ontnomen dat zijn heilige Naam gebenedijd
zij. Jon. I. 21.

† BID VOOR DE ZIEL VAN

Maria, Eugenia De Meester

DE JOEGNOOTE VAN
ALFRED DHONT

*Geboren te Scharbeek, den 17. Maart 1854.
godpruchtig in de
voorzien van de H.H. Sakramenten.*

Met bittere tranen beweenen wij de dood onzer dierbare afgestorvene, maar wij bewaren in ons hart de zoete gedachte mis harer den gedenking de vaste hoop van ze eens weder te zien in den hemel. Grootte pijn en ongemakken heeft zij in haar lichaam uitgestaan, doch in hare ziel verdroeg zij dezelve met onderwerping aan den wil Gods.

Bemide Echtgenoot, met hoop en betrouwen op een blijde wederzien had ik u ten strijde zien trekken voor uw Vaderland, maar elias! die hoop is verijdeld geworden door de dood die mij getroffen heeft. Doch, lieve Man, daarom den moed niet verloren. Heeft God ons beproefd door die vroegtijdige scheiding, Hij zal u niet verlaten, want Hij is de Vader van allen die in Hem hun betrouwen stellen. Daarbij onze scheiding zal niet eeuwig duren, want wij zullen elkander wederzien in den Hemel. Mochtet gij zoo gelukkig zijn gezond uit den oorlog weer te keeren, breng dan ons kindje in de vrees des Heeren op.

Bemide Moeder, die mij zoo teederlijk verzorgd hebt in mijne langdurige ziekte en mijn lijden zoo verlicht hebt, moge God uw goed hert beloonen in den Hemel, uw zoon en ons broeder, te bewaren voor de gevaren des oorlogs, waarin hij strijdt voor ons allen. — Bemide Zusters en Broeders, ook u bedank ik voor de liefde die gij mij betoond hebt. Troost Moeder in haren ouden dag, en de God van vrede zal met u zijn. Mijn J. zus, geef haar de eeuwige rust. (7 j. en 7 q.)