

Hij heeft achtgenomen op zijn heidgenen en het brood
heeft hij in bedigheid niet geeten. Prov. 3



BIDT VOOR DE ZIELRUST

van Mijnheer

CAROLUS LUDOVICUS DE MERLIER,

ECHTGENOOT VAN JUFVROUW

CLEMENTIA MAHY,

Graveermeester der Stad Geeraardsbergen, sedert 1872,
geboren te Nulkerke, den 16 Mei 1825,
en overleden te Geeraardsbergen den 15 Augusti 1888.
Voorzien van de H. H. Sacramenten der sterfonde.

Ik heb kwellingen en pynen geleden en den Naam
des Heeren heb ik aanroepen. Ps. 114.

Waar maat der menigvuldigheid mijns lydens,
o Heer! hebben uwe vertroostingen mijne ziel
verblijd.

God mengelt het geluk dezer aarde met bitter
heden, opdat wij een ander geluk zouden zoeken
welkers zoetheit niet bedriegelyk is. (H. Augustinus)

Mijne kinderen, weest mij indachtig, denket
aan de zorgen die ik voor u gehad heb en ver
geet mij niet in uwe gebeden. Eert en bemint
uwe moeder.

Genadige Jesus, geef aan de ziel van uwen
dienaar de eeuwige rust.

R. I. P.