



EIDT VOOR DE RUST DER ZIEL

van

**COLETA DE MERLIER,**

weduwe van

**Martinus DESCHAUMES,**

geboren te Nukerke den 17 Juni 1794,  
aldaar overleden den 22 Februari 1870.

Kloekmoedige vrouw, zij zag na de wegen van haar huisgezin, en heeft haar brood niet in ledigheid geeten... Zij was van eenieder geacht, omdat zij zeer godvreezende was, en er was niemand die een woord tot haar nadeel sprak... Zij was eene wonderbare moeder, weerdig van eeuwig te leven in het gebeugen der goeden. **PROV. XXXI; JUD. VIII; 2 MACH. VII.**

*Lieve Kinderen, Vaartwel, ik laat u in de vrees des Heeren: blijft er in volherden... Bemint elkanderen... en indien gij mij bemint hebt, toont het door uwe gebeden.*

**H. FRANC. V. ASS; H. JOANN, III; H. GREG.**

**O Heer Jesus, Bermhertigheid. (100 d. afl.).**

**Minnelijke Hert van Maria, wees mijne toevlugt. (300 dagen afaat).**

**R. I. P.**

Drukk. van Vandendaele, te Ronsse.