

O Maria, die mijn hert altijd bemind en mijne tong
altijd geloofd heeft, bid voor mij. H. BONAV.

†
BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

IVO-FERDINAND DE MERLIER,
ECHTGENOOT VAN DAME
MARIE STOOP,

Ridder der Leopoldsorde,
Lid van den Gemeente- en Werkrechersraad,
Voorzitter der Koorzangmaatschappij Vooruit,
Lid van het aartsbroederschap van het Allerh. Sakrament
en der broederschappen van den H. Jozef en H. Cornelius,
*geboren te Nukerke, den 7 Juli 1822 en goderuchtig
overleden te Sint-Nikolaas, den 5 September 1887.*

Hij was een man vol van geloof, rechtvaardig, werk-
zaam en gediensig, vreesde God en verwijderde zich
van het kwaad. JOB. I. 1.

Daar hij van kindsbeen af altijd den Heer gevreesd
had en zijne geboden onderhouden, was hij niet be-
droefd noch hij morde tegen God, omdat hij beproefd
wierd; met voorbeeldige verdueligheid en onderwer-
ping aan Gods wil heeft hij de lasten zijner langdurige
ziekelijkheid verdragen. JOB. II. 12, 13.

Hier op aarde verheft God den ootmoedigen en
zachtmoedigen mensch en in den hemel schenkt hij
hem de schitterende kroon der onsterfelijkheid.

PS. CIL. V. 4.
Heb betrouwen, mijn zoon, uw levend geloof heeft
u van de eeuwige dood verlost. MATTH. IX. 22.

Bemide Kinderen, nu zijt gij bedroefd doch ver-
heugt u, wij zullen elkander eens weër zien en dan zal
niemand uwe blijdschap wegnemen, intusschentijd
vergeet de zorgen niet die ik mijn leven lang voor u
gehad heb; Eert uwe moeder al de dagen van haar
leven; blijft vereenigd door de innigste banden der
christelijke liefde en verplicht u voor de rust mijner
ziel te bidden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 dag. afaat.)