

Ziet! in het midden mijner dagen ga ik tot de poorten des grafs. Edoch vertroost u, gij allen die mij bemind hebt: ik verlaat een dal van tranen voor een rijk van vrede.

Is. — Cath. van S.



Bid voor de ziel van zaliger

MILNIEER

Gustaaf De Meulemeester,

zoon van

Petrus-Joannes en Ursula De Merlier,

geboren te Heurne, den 16 September 1858,
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslagen
den 13 Maart 1892,
voorzien van de H.H. Sacramenten
der stervenden.

—o—

Met voorbeeldig geduld en volkomene onderwerping aan den wil des Heeren, onderstond hij zijne langdurige en pijnlijke ziekte.

Hij was een goede zoon, een ware broeder, een rechtschapen mensch, de vriend der armen; gansch toegedaan aan zijne plichten, sleepte hij, om ze te vervullen, jaren lang zijne afgematte en stervende ledematen voort, en tot zijnen laatsten dag strekte hij zijne onderhoorigen tot voorbeeld. Van iedereen was hij bemind en nooit sprak een mond een ongunstig woord over hem. Zijne hardbeproeft ouders en broeders bevelen zijne ziel in de gebeden zijner talrijke vrienden en in het offer der priesters, opdat, mochte er hem nog iets te boeten blijven, hij welhaast ontslagen worde en RUSTE IN VREDE.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijne behoudenis, 300 dagen afaat.

R. I. P.