

Wie God vreest moet de dood niet vreezen,
want zij zal hem eene bron van geluk zijn.

Eecl. 1, 13.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

Jan-Baptist De Meulemeester,

ECHTGENOOT VAN

Isabelle-Therese Boonaert,

geboren te Bevere den 19 Januari 1808,

en aldaar in den Heer ontslapen den 4 April 1887,

versterkt door de H. Sakramenten.

—o—

Gelijk hij voor Gods aanschijn gewandeld heeft
in rechtveerdigheid, waarheid en oprechtheid
des herten, zoo heeft de Heer hem zijne berna-
hertigheid voorbehouden. Rom. 15, 30.

De man eener brave vrouw is gelukkig want
het getal zijner jaren is dubbel. Eecl. 16, 1.

Wat groote troost is niet voor eenen vader
die op zijn uiterste ligt, het gedacht dat hij al
zijne plichten vertrouwelijk heeft gekweten, en
dat hij sterft in de armen des Godsdienst. Zijne
kinderen, die rondom hem staan, beweenen
hem allen, omdat zij weten dat zij allen van hem
bemind waren. Fénelon.

Jesus zachtmoedig en ootmoedig van hert,
maak mijn hert gelijk aan het uwe.

Zoet hert van Maria wees mijne zaligheid,
(100 dagen afaat).

R. I. P.

Audenaarde dr. van A. Vandendriessche.