

De dood der regtveerdigen is kostelijk in de
oogen van den Heer. Ps. CXV.



Bldt voor de ziel

VAN JOFVROUW

MARIA SABINA DE MEULEMEESTER,

weduwe van d'heeren

ANSELMUS MERCHIE EN

JOSEPHUS VELGHE,

Geboren te Cruyshautem den 1 November 1791,
En aldaer overleden den 13 Junij . . . 1866.

Moeder heeft ons verlaten, na God was zij onzen eenigsten troost, maar zij is tot den Heer wedergekeerd: zij is vertrokken naar dit land, tot hetwelk wy ons allen begeven. Cass.

De dood staat aan de deur van den ouderling, maar zij ligt verborgen om den jongeling te verrassen. Ab Guer.

Vaartwel, mijne kinderen, vaartwel, ik laat u in de vrees des Heeren; blijft er standvastig in; wat mij aangaat, ik ga met betrouwen tot God.
* H. Franc.

Ik heb mijn betrouwen gesteld in Maria, in haar heb ik alle mijne hoop gevestigd. H. Bern.
Jesus, Maria, Joseph, ik geef u mijn hert en mijne ziel. Jesus, Maria, Joseph, sta mij bij in mijnen doodstrijd. Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met u in vrede ruste. (300 dagen aflat.

R. I. P.

Cruyshautem, drokkery van A.-F. Bog aerts-Casteel.