

Jesus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hert en mijn leven.



Bid voor de Ziel

van

**KAREL DE MOOR**

echtgenoot van

**Euphrasie De Temmerman,**

geboren

te Bevere bij-Audenaarde, den 12 September 1838

en aldaar overleden den 19 Juli 1896,

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De Heer klopt aan de deur van ons hert, als Hij ons door de kwellingen der ziekte vermaant dat de dood nabij is. H. GREG.

Waarom is mijne kwaal ongeneesbaar geweest? Omdat Gij, O Heer, gehandeld hebt volgens uwen wil, en dat het mij zaliger was te sterven dan langer te leven. TOU. 3. 6.

De eenwige rust is beter dan eene bijblijvende ziekelijkheid. ECCL.

Mijne beminde echtgenoot en kinderen, bemint elkander, blijft in de vrees des Heeren, onderhoudt zijne geboden, blijft deugdzaam, en zijt mijn ulsterste indachtig. H. FRANC. ASS.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. (300 dagen aft.)

R. I. P.

Audenaarde, stoomdruk Bevernaeye, gebroeders.