

Geleefd zij Jesus-Christus - Amen - 7 d. aft.

BID VOOR  DE ZI.

VAN VROUW

JULIANA DE MULDER

WEDUWE VAN MIJNHEER

PETRUS-FRANCISCUS VAN DE MERGEL

geboren te Nederbrakel den 27 Februari 1821
en aldaar godvruchtig overleden den 4 Meert 1893

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Wanneer wij op uwe dienares peilen, o mijn God, op haar zoo zuiver en heilig leven, op haar hert zoo teeder, zoo bezorgd voor hare kinderen; wanneer wij denken op die moeder die zich voor ons teenemaal heeft geslachtofferd en voor ons alleen, uit liefde tot God, heeft geleefd; als wij denken dat die moeder ons is ont-rukt, dan vloeien onze tranen, en ons hert is oversteipt van droefheid. Maar hetgeen ons troest zijn hare goede voorbeelden, hare heilige vermaningen, haar levendig ge-leef hare standvastige godvruchtigheid en hare liefde toe den arme. Wij herinneren ons hoe liefdevol zij gehecht was aan haren echtgenoot, hoe hare kinderen hare eenige vreugde waren. Allen die haar kenden zegonden en eerden U in haar, o mijn God, want uwe tegenwoor-digheid in haar hert openbaarde zich door de vruchten haars levens. E. Aug. over zijne moeder de H. Monica.

Mijne Kinderen, ik heb u geleid op de wegen des Heeren, volherdt in de deugd en in de liefde welke ik u voor elkander heb ingeplant, opdat gij mijne kroon moget zijn in de eeuwigheid. Na gij, mijne zonen, die ik met vreugde aan den Heer heb opgeofferd, weest mij indachtig aan het altaar des Heeren.

Zoot Hert van Jesus, wees mijne liefde.

(300 dag. aft.)

Minnelijk Hert van Maria, wees mijne zaligheid

(300 dag. aft.)

R. I. P.

Nederbrakel, A. De Frens-Van Pevenszags.