

Zoo gij mij 's morgens vroeg komt zoeken zal
ik er niet meer zijn.

Job. VII 21.



Bid voor de Ziel

VAN MEVROUW

Francisca De Neve

WIDUWE VAN

FRANCISCUS VAN DEN DRIESSCHE

geboren te Eist den 8 December 1915 en overleden te
Sint Blasius-Boukel den 16 Juni 1900.

VEESTERKT DOOR DE H.H. SAKRAMENTEN DER
STERVENDEN.

God had haar een rechtschapen hert gegeven.
De goedheid was hare taal, de vrees des Heeren
hare schat; het geluk van hare twaalf kinderen
bleef tot op haar sterfbed toe hare gestadige
bezorgdheid.

De ouders zullen zalig worden met hunne kin-
deren wel op te brengen en ze te benouden in het
Geloof, in de liefde en een geregeld leven.

De pinnen der ziekte zijn een kruis en het kruis
is den weg naar den Hemel

Wat is het zoet te sterven, als men dat kruis
met onderwerping heeft gedragen.

Vaartwel teergeliefde kinderen die mij zoo
teederlijk hebt bemind. Vaartwel en weest be-
dankt voor uwe liefde en uwe verkleefdheid.

Bedroefd u niet gelijk deze die geene hoop
hebben. Betoont mij voortdurend uwe liefde met
voor mij te bidden.

Mijn Jesus barmhertigheid. «100 dag. afl.»

Jesus, Maria en Joseph dat mijne ziel met u
in vrede ruste. 300 dagen afaat.

R. I. P.

dr. O. Van Nieuwenhove-Van Den Driessche Nederbrakel.