

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



ZALIGER GEDACHTENIS
VAN MEVROUW

MARIA-ELISA DENIE

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

PROSPER CARNEWAL

*geboren te Nederbrakel den
9 Augustus 1872, aldaar godvruchtig overleden
den 10 Juni 1900.*

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.



O lieve man, weent toch niet meer ;
Ik heb nu heil en rust gevonden ;
Ik zw eef omhoog thans bij den Heer,
En mag zijn lofzang reeds verkonden.
Wel droevig was op aard mijn lot,
Ik heb zoo lang, en veel geleden ;
Gezegend zij de wil van God,
In 's Hemels woon ben ik getreden.
En hier in dit gezegend oord,
Zal ik voor u Gods bijstand vragen ;
O lieve man, aanhoor mijn woord,
Wil voor ons kindje zorg e dragen ;
Leid het toch langs 't pad der deugd ;
Leer hem het goed, en 't kwaad vermijden ;
Dan smaakt gij vaderlijke vreugd,
Dan voelt gij troost in al uw lijden.
O kindje lief, vergeet mij niet,
Ik minde u toch zoo teeder,
En boven hier in 't blij verschie t,
Ziet gij eens uwe moeder weder.
Zoet hert van Maria wees mijn heil.
(300 dag. afl.)

H. I. P.