

Ik heb smart en droefheid gevonden en heb
den naam des Heeren aanroepen. Ps. cxiv.



Bid voor de Ziel

VAN MEVROUW

MARIA ELISA DENIE

ECHTGENOOTE VAN MEINHEER

PROSPER CARNEWAL

geboren te Nederbrakel den 9 Augustus 1872 en
aldaar godvruchtig overleeden den 10 Juni 1900.

VERSTERKT DOOR DE H. H. SAKRAMENTEN LKR
STERVENDEN.

Daar zij van hare kindsheid af God leeren
vreezen en beminnen had zoo toonde zij geene
misnoegdheid omdat haar in den bloei des le-
vens eene smartelijke en ongeneesbare kwaal
overkwam, maar bleef getrouw aan den Heer
verkleefd en aanbidd zijnen heiligen Wil tot
den laatsten adem van haar leven. Job. 11 13 14.

O Maria! Gij waart mijne sterkte in mijne
zwakheid, mijn troost in mijne droefheid, mijn
toevlucht in mijne ellenden: wees nu de hoop
mijner zaligheid. H. Bonav.

Mijne geliefden, ik sterf; maar mijne liefste
voor u sterft niet; ik zal u in den Hemel bemin-
nen gelijk ik u op aarde bemind heb.

Mijn Jesus barmhertigheid. «100 dag. afl.»

Jesus, Maria en Joseph dat mijne ziel met u
in vrede ruste. 300 dagen aftaat.

R. I. P.

Dr. O. Van Nieuwenhové-Van Den Driessche Nederbrakel.