

JESUS, MARIA, JOSEPH, VINCENTIUS.



Bid voor de Ziel.

van

**ZUSTER MARIA CLARA,
(Monica De Nie)**

Geboren te Nederbrakel den 12 Juny 1809.

Getreden in het klooster van het H. Hert

van Maria te Nederbrakel den 4 February 1854.

Geprofeest den 5 Augusty 1855.

Overleden den 27 Augusty 1856.

Ik heb met groote langmoedigheid den Heer afgewacht, Hy heeft myne smoecking aenhoord, en my verlost uit den poel van ellende Ps 59, 1, 2.

Sedert dat ik geferd heb den bitteren kelk van het lyden des Zaligmakers te smaken, heb ik in geheel myn leven niets gevonden, bekwaem om my te bedroeven. Niet valt te lastig aen een hert dat God bemint. — Heer, bewaer en sed uwe dienaressen, en my met hun, myne Zusters, komt my ter hulpe; laet niet toe dat ik lang van onzen Heer Jesus Christus verwyderd blyve.

Woorden van de H. Clara.

Zy beminde den luister van Gods huis, en zelf in hare ziekelykheid hield zy niet op t. u. er voor te werken.

Leven van de H. Clara.

Jesus, Maria, Joseph, ik geef u myn hert, myne ziel en myn leven. 100 dagen allaet.

R. I. P.

Sottegem, Boekdrukkery van L. Vekeman.