

Beter is de dood dan een bitter leven en de eeuwige
rust is beter dan eene blijvende ziekelijkheid.

BID VOOR  DE ZIEL

VAN

MARIE-COLETA DE NIE,

*geboren te Nederbrakel den 25 Maart 1827, tot
Oostacker in den Heer ontslapen den 8 Mei 1893,
versterkt door de Heilige Sacramenten van onze
Moeder de Heilige Kerk.*

Van hare kindsheid af God gevreesd hebbende,
bedroefde zij zich niet noch morde tegen God die
haar met eene langdurige en pijnlijke ziekte kwam
beproeven; maar zij bleef standvastig in de vrees des
Heeren, God lovende al de dagen haars levens.

Zalig die de behoeftigen en armen aantrekt; in den
kwaden dag zal de Heer hem verlossen. ps. XL. 1.

Mijne lieve bloedverwanten, doet hetgene gij van
mij geleerd, gehoord en gezien hebt, en de God van
vrede zal met u zijn. AD. PHILIP. IV, 9.

Bidt nu voor mij, troost elkander, sticht de eene
den anderen en volherdt in de vreeze des Heeren
al de dagen van uw leven.

Dat het heilig Hart van Jesus overal bemind
worde. (100 dagen afluat.)

Mijn Jesus, barmhertigheid. (100 dagen afluat.)

Zoete harten van Jesus en Maria, weest mijne
toevlucht. (300 dagen afluat.)

R. I. P.