

Mijn Jesus, Barmhertigheid.

(100 d. afl.)

BID VOOR  DE ZIEL

VAN

VIRGINIE DE NORRE

WELUWE VAN

JOSEPH VAN DAMME

geberen te Delfinge den 20 Mei 1815
en overleden te Sto-Maria-Lierde den 6 Januari 1893.

Zij sterven geene onvoorziene dood
die de gedachte der dood altijd voor
oogen hebben.

H. Anselm.

Komt gij mij 's morgens vroeg zoeken,
ik zal al weg zijn.

Job. VII. 21.

Eene eerekroon zijn de hooge jaren
die op de wegen der gerechtigheid
gevonden worden.

Prov. XVI. 31.

Mijne kinderen vergeet mijne zuchten
niet, denkt aan hetgeen ik geleden
en aan de zorgen die ik voor u gehad
heb. Verplicht u voor de rust mijner
ziel te bidden.

H. Jean. Chrysost.

Zoet hert van Jesus, maak dat ik u altijd meer
en meer beminne.

(300 dag. afl.)

Minnelijk Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 dag. afl.)

R. I. P.

Nedorbrakel, A. De Frene-Van Pevenaage.