

Zij stierf... en gansch het volk betreurde haar.
JUDITH XVI.

†
Bidt voor de Ziel

VAN DE

Welgedede Mevrouw Burggravin Carolina
DE PATIN DE LANGHEMARCK,

DOUAIÈRE VAN MIJNHEER

JOANNES PETRUS CASSIERS,

gewezen Senator,

geboren te LANGHEMARCK den 10 Juni 1823
en overleden op haar Kasteel te HOUTHULST
den 5 Januari 1882.

De vreugde van ons hert is verdwenen, onze
vreugdezangen zijn in rouwliederen veranderd. De
kroon van ons hoofd is gevallen. Wij zijn weezen
geworden zonder moeder. (THREN. v.) Gij hadt ze ons
gegeven voor ons geluk, o Heer! Gij vrangt ze ons
wederom; wij schenken ze U zonder morren, maar
het herte gescheurd van droefheid. S. EPHREM.

Ik stond den arme bij, die om hulpe riep, en de
wees, die van iedereen verlaten was. De zegen van
den noodwendige, dien ik ter hulpe kwam, daalde
over mij, en ik troostte het hert van de weduwe. De
liefde was mijn kleed en de barmhertigheid mijn dek-
mantel en het sieraad van mijn hoofd. Ik was de oog
van den blinde, en de voet van den kreupelen. Ik was
de moeder der armen. (JOB XXIX.) Gelukkig de
mensch, die waakt over de noodwendigheden van den
arme. (PS. XL.) De hand van den behoeftege is de
offerblok der almoezen, die men aan Jesus-Christus
doet. De arme steekt de hand uit, maar 't is God, die
ontvangt hetgeen men geeft. (S. PET. CHRYS.) O Heer!
ik heb de schoonheid van uw huis bemind en de plaats
waar uwe Heerlijkheid woont. (PS. XXV.) Ik heb dit
huis gebouwd, opdat het U diens tot woonplaats en dat
uw troon er zich vestige voor altijd. III REG. VIII.

Gij, o Maria, die mijn hert altijd bemind heeft en
mijne tong altijd geloofd heeft, bid voor mij. (S. BONAV.)

Mijn Jesus, barmhertigheid! (100 dagen afaat.)
Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht! (300 d. aaf.)