

Zalig is de mensch die den Heer vreest, die leeft volgens zijne geboden. Ps. CXL.



Bid voor de Ziel

van

JOANNES BAPTISTE DE PARMENTIER,

echtgenoot van

Amelia Van Praet,

lid van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius,
geboren te Heurne en overleden
te Bevere-bij-Audenaarde den 18 Januari 1893,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De gerustheid der ziel in het uur der dood is dikwijls
het begin van de belooning der rechtvaardigen.

H. GREG.

Het lijden en de ziekte met verduldigheid onderstaan,
vultrekken de kroon welke God ons bereid in den
Hemel.

H. LIG.

Mijne echtgenooten en kinderen! Ik sterf maar mijne
liefde sterft niet. — Ik zal u beminnen in den Hemel. —
Vertrouwt en bemint elkander, weest eensgezind, leeft
in vrede en de God van vrede en liefde zal met u zijn.

H. BEUCHM.

Zoet Hert van Jesus, geef dat ik u altijd meer en meer
beminnel! Zoet Hert van Maria, wees mijn Heil.

600 dagen afaat.

R. J. L.

Audenaarde, stoomdruk Bevernaege, gebroeders.