

Mijne Kinderen, verliest nooit uit uw geheugen  
de gedachtenis uw'er moeder. Tob. VI. 20.

TER ZALIGER  GEDACHTENIS

VAN JEFFHOEW

**JULIANA DE PESSEMIER**

WEDUWE VAN MIJNHILL

**JOSEPHUS COSYNS**

geboren te Nederbrakel  
den 5 April 1812 en aldaar overleden  
den 11 Juli 1887

VOORZIEN VAN DE HR. SAKRAMENTEN.

Zij was eene moeder waardig van altijd te leven  
in het geheugen der goeden; zij waakte op de voet-  
stappen van hare kinderen, indchtig zijnde de god-  
delijke beloften; brengt wel uwe Kinderen op en  
zij zullen u tot troost dienen. Prov. 29 17.

God heeft haar gezeld; verlaat uw land, uwe  
familie en uwe vrienden, vertrek naar een beter land,  
dat ik u zal aanwijzen, en ik zelf zal er uw loon zijn.  
Gen. XXI.

Die den Heer vreest zal gelukkig zijn op het einde  
van zijn leven en gezegend worden in de uur van  
zijne dood. Eecl. I. 18.

Bemide Kinderen weest niet troos-  
teloos; onze scheiding zal niet eeuwig  
duren, denkt aan mij in uwe gebeden.  
Ik zal u in den hemel beminnen, gelijk  
ik u bemind heb op de aarde.

Ad. Rom. - Geluk Barchm.

Zoete Herten van Jesus en Maria, weest mijn  
toevlucht. (30e dag, ad.)

Bernhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

R. I. P.

Nederbrakel, drukkerij A. de Frenc.