

Een priester vermenigvuldigd zoo vele kronen,
als hij zielen voor God zal gewonnen hebben.

H. Greg.



ZALIGE GEDACHTENIS

vanden Eerweerden Heer

OMER DE PESSEMIER

geboren te Oudenaarde den 18 Juli 1835,
opvolgenslijk onderpastoor te Nederbrakel
gedurende 19 jaren
en Pastoor te Steenhuisen-Wynhuysen sedert
26 Mei 1882 aldaar godvruchtig
in den Heer ontslapen den 1 Januari 1900
versterkt door de III Sakramenten der stervenden.

Heer ik heb den luister van uw huis bemind
en de woonplaats van uwe heerlijkheid.

Al weldpende is hij voorbijgegaan. ^{Ps. XXV. 3} Den behoef-
tige heeft hij niet geweigerd wat hij verlangde.
want medelijden was met hem opgevoerd.

De kinderen en wezen waren zijne lievelingen
en voor de kloostersusters was hij een bezogde en
teedere vader. In hun hert zal zijne gedachtenis
blijven.

Gelukkig is hij die, door zijne liefde werken van
zijn eigen rechter, een verdadiger en voorpreker
maakt.

Mijne beminde parochianen, mijne vriend en mijne
kroon, blijft standvastig in den dienst des Heeren.

^{Ps. 138}
Beminde zuster, bid voor mij, en gij, mijn broeder,
wees mij gedachtig aan het altaar des Heeren.

Genadige Jezus, verleen hem de eeuwige rust.

7 jar. en 7 maas 40 dag. aft.

• R I P •