

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN  
(100 dag. aff.)



**Zalge Gedachtenis**

VAN VROUW

**VICTORIA DE PESSEMIER**

EGHTGENOTE VAN MIJNHEER

**THEOPHIEL VAN WAMBEKE**

Geboren te Michelbeke en  
aldaar overleden den 7 November 1895  
in den ouderdom van 33 jaren  
en 11 maanden

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*

Het is waar, ik was nog jong: nauwelijks tot het  
midden mijner dagen gekomen daalde ik reeds neder  
tot het graf... Maar het is geschied gelijk het den Heer  
behaagde: dat zijn Naam gezegend zij.

Jud. Js. XXXVIII-Job. I.

Zij eerde hare ouders, bemide haren man en gedroeg  
zich enberispelijk. Tob. 10.

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen, bitter is ons  
afschieden, maar vertroost u, wij zullen eens elkander  
weersien in den Hemel. Intusschen weest mij indachtig  
in uwe geboden. H. Alph. Ecol. XXVIII. 16.

De deur des Hemels staat open voor alle die gedurende  
dit leven hun betrouwen op Maria gesteld hebben.

H. Bonav.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 dag. affaat).

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer  
en meer beminne. (300 dag. aff).

**R. I. P.**

Nederbrakel, druk. A. Defrene-Van Povenaege.