

Zoo gij mij 's morgens vroeg komt zoeken, zal ik er
niet meer zijn. JOB VII, 21.



BID VOOR DE ZIEL

van

FRANCISCA HORTENSIA DERMAUT,

dochter van

Pieter Joannes Dermaut
en van Sophia Van der Rasieren,

geboren te Bevere den 18 Januari 1841,
aldaar overleden den 27 September 1883.

Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel die,
welke te gelijk en plotseling en onvoorbereid is.

H. GREG.

Ik weet dat mijn verlosser leeft en ik ten jongste dage
uit de aarde zal verrijzen. Dan zal ik op nieuw met mijn
vel bekleed worden en mijnen God in mijn lichaam aan-
schouwen. Ik zelf zal Hem zien, Hem met mijne oogen
aanschouwen. Deze mijne hoop is in mijnen boezem
opgesloten. JOB XIX, 25, 27.

Mijne broeders, vergeet mijne zuchten niet, denkt aan
hetgeen ik geleden en de zorgen die ik voor u gekoes-
terd heb; legt u den plicht op voor de rust mijner ziel
te hidden. H. JOAN. CHRIS.

Jesus, zachtmoedig en ootmoedig van hert, maak mijn
hert gelijk aan het uwe. — Zoet hert van Maria, wees
mijne behoudenis.

R I P.