

Geloofd zij Jesus - Christus.



GODVRUCHTIGE GEDACHTENIS

van

ISABELLA DERMAUT

weduwe van

**Seraphien Verleyen**

*Lid van het Broederschap van het H. Hart,*

geboren te Bevere den 1 December 1811

en godvruchtig

overleden te Oyeke den 30 November 1888.

Van hare eerste jongheid af beminde zij de deugd, vluchtte de slechte gezelschappen en onderhield stiptelijk de geboden van God. — Getrouwd zijnde leerde zij hare kinderen God vreezen en zich afrekken van alle kwaad. Ton. 1, 8, 9, 10.

Zij heeft hare handen geopend voor den behoeftige en hare armen uitgereikt tot den arme. Zij waakte met veel zorgvuldigheid over de toegangen van haar huis en heeft haar brood in ledigheid niet geeten.

Sen. XXXI, 20, 27, 28.

Lieve kinderen, vergeet mijne zuchten niet; gedenkt aan mijn lijden en aan de zorgen die ik voor u gehad heb. — Blijft vereenigd door de liefde en de God van vrede zal met u zijn. H. Bas.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. [300<sup>d</sup>. afaat.]

R. I. P.

Audenaarde, stoomdruk Bevernaege; gebroeders.