

Geloofd zij Jesus-Christus, Amen.
100 dagen afaat.



Zalig aandenken van

LEOPOLDUS DE RORE,

echtgenoot van

Octavie Vervaeke,

lid van het Genootschap van Jesus H. Hert
en van de Voortplanting des Geloofs,
geboren te Wortegem den 2 November 1839,
en overleden te Mooregem den 6 November 1897,
versterkt door de III. Sakramenten
der stervenden.

Hij heeft eenige droeve dagen en smartvolle
nachten overgebracht. Doch hij heeft zich in
alles aan Gods wil onderworpen. Job.

God heeft het tegenwoordig leven met kwel-
lingen vervuld, om ons de waarde van het toe-
komende te doen kennen.

De wijsheid des Heeren leidde hem langs de
rechte wegen en zijn arbeid werd gezegend.

Sap.

Het is zoet te sterven als men wel geleefd
heeft. — Niets kan de ziel zoo spoedig en vol-
strekt heiligen als het gedurig overwegen van
Jesus lijden. H. Bonav.

Beminde Echtgenoot, ween niet...nog eeni-
gen tijd en wij zullen elkander wederzien.

Zoete Herten van Jesus en Maria, wees mijne
zaligheid! 300 dagen afaat.

Goede Jesus geef hem de eeuwige rust.

300 dagen afaat.

Bidden wij voor Leopoldus de akten van
geloof, hoop en liefde.