

30
O dood! o groot geheim der dood! hoewel leert
gij ons kennen wat wij in de wereld zijn. H. lig.

+

BID VOOR DE ZIEL

van

PAULINA DERUYCK,

huisvrouw van

PETRUS GEVAERT,

*geboren te Petegem, op 13 October
1839 en overleden
te Deinze den 1 Mei 1880.*

De mensch kent zijn einde niet; heden is hij, en
morgen komt hij niet meer te voorschijn. Iecl.

Ik heb reed mij gezien en geene hulpmiddelen
gevonden; ik heb gezocht, en niemand kon mij
helpen. Isaias.

Dat dan, O Heer! niet mijne wil, maar de uwe
geschiede. Luc.

Hoe gelukkig zijn zij, O Maria, die dikwijls in hun
leven uwen heiligen Naam aanroepen, zij zullen
niet vreezen wanneer de dood nadert. H. Bonar.

Barmhertige Jesus, geef aan de ziel van uwe
dienares de eeuwige rust.

R. I. P.

Drakk. van G. Van Coppenolle, Deinze.