

Ik verzoek de gebeden van allen die mij gekend hebben. H. Ephrem.



Bidd voor de Zielerust

VAN

JAN-BAPTISTE DE RUYVER

ECHTGENOOT VAN

THERESIA SPITAEELS

geboren te Segelsem
den 11 October 1844 en overleden te Nederbrakel
den 21 April 1900.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

— — — — —
Waarom was mijne ziekte ongeneesbaar en weigerde zij te genezen?... Omdat gij, o Heer, met mij gehandeld hebt volgens uwen wil.

In zijne kwellingen nam hij zijn toevlucht tot Jesus, Maria en Joseph; bij Hem vond hij hulp, sterkte en troost; zijn pijnlijke ziekte verdroeg hij met verduldigheid en eene volkomene onderwerping aan Gods wil... in die schoone gesteltenis zag hij zonder vrees zijn einde naderen en vol verlangen naar zijn eeuwige rustplaats stierf hij in vrede de kostelijke dood der rechtveerdigen.

H. Schrift.

Vaartwel, mijne duurzame Echtgenoot, en gij mijne bemide Kinderen, gij hebt mijne vreugde en mijn troost geweest binst mijn leven; gij hebt mijne laatste dagen verzacht met eene wonderbare liefde en zelfopoffering. Ik bedank er u over, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet hert van Maria wees mijn heil.
(300 dag. afl.)

R.

I.

P.