

Uw leven, o Jesus, is onze weg, en door de  
heilige verduldigheid gaan wij tot U, die onze  
kroon zijt. Nav. III, 13.



*Bid voor de ziel*

van zaliger

**STEPHANIA DE RYCKE,**

echtgenoot van

**DÉSIRÉ GOEDEFROOT,**

geboren te Huysse den 1 December 1858

en overleden te Synghem den 16 van

Septembermaand 1900,

voorzien van al de rechten onzer Moeder  
de H. Kerk.

Daar zij van jongs af Gods geboden onder-  
hield, heeft zij tegen God niet gemord, toen de  
beproeving haar overviel, maar zij is in de vree-  
ze Gods onwankelbaar gebleven en heeft altijd  
den Heer bedankt. Tob. 2-13-14.

Zij heeft altijd geleefd in eerlijkheid, in de  
algemeene achting, in de verkleefdheid van  
haar huizegezin en van allen die haar kenden.  
De opvoeding harer kinderen was het voor-  
werp harer bezorgdheid.

H. Franc. de Sales.

Mijn lieve Echtgenoot, mijne dierbare Kinder-  
ren, gij zijt nu bedroefd, maar wij zullen  
elkander eens wederzien, en dan zult gij u  
verheugen, en niemand zal uwe vreugde kun-  
nen ontnemen. Act. Ap. XX

Bemide Zusters, Broeders en Bloedverwan-  
ten, gelieft mijnne kinderen, mij in uwe  
gebeden te denken, en ik beloof u voor u  
allen in de hemel te bidden.

Zoet Hart Maria wees mijne zaligheid.  
300 dagen af.

8000 Audenaarde, dr. A. Vandendriessche.